

# BASILIEK VAN DE H. NICOLAAS

**NIEUWSBRIEF 30 oktober 2022**

## **‘Even bijpraten’**

God begint vaak klein. De wereldkerk begon met een klein groepje volgelingen van Jezus in Israël. Volgens de laatste cijfers zijn er nu 1.3 miljard katholieken en nog een miljard andere christenen. De heilige Franciscus begon alleen en in armoede. Maar voor het einde van zijn korte leven had hij duizenden volgelingen. Moeder Theresa begon in haar eentje voor de armsten te werken in de slums van Calcutta. Maar toen zij stierf waren er duizenden zusters en broeders die zoals zij voor de armsten van de armen zorgden. God begint vaak klein. Daarom is het beeld van het mosterdzaadje, dat Jezus vaker gebruikt, zo passend. Het kleinste zaadje dat men kende. Maar geeft het tijd om te groeien en het kan zo maar een grote boom worden. God begint vaak ook klein in een mensenleven. Zo klein als een beetje water over het hoofd van een dopeling. Maar als het kleine voeding krijgt van het gebed, de sacramenten van de kerk, maar bovenal van een open hart om God daarin toe te laten, dan kan daar veel meer goeds van komen dan men menselijkerwijs zou kunnen verwachten. God is ook ooit klein begonnen in ons en in al die anderen die ons zijn voorgedaan en die we de komende week in alle heiligen en alle zielen vieren en gedenken. Hij vraagt ons ruimte te geven om ons leven te vormen zoals Hij wil. Als wij dat doen zal dat volop vruchten dragen van liefde.

### Klok verzetten

Dit weekend wordt de klok verzet. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur achteruit. Maar mocht u zich vergissen, dan bent u ruim op tijd in de kerk!

### Allerheiligen en Allerzielen

Komende dinsdag 1 november vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen. Die dag is er om **12.30 uur** een gezongen H. Mis met medewerking van de leden van het Consort.

Op woensdag 2 november gedenken wij al onze overleden dierbaren. Dan is er om **20.00 uur** een gezongen Requiemmis, gezongen door de leden van de Capella

Nicolai. Tijdens deze viering is er gelegenheid een kaarsje te branden voor dierbaren.

**Let op: die dag vervalt de mis van 12.30 uur!**

### Verandering openingstijden winterseizoen

Met ingang van 1 november a.s. zullen de openingstijden van de Basiliek worden aangepast vanwege het winterseizoen. De kerk is dan van maandag t/m zaterdag open van 12.00 uur tot 15.00 uur. Dit omdat het toeristenseizoen langzaam afloopt en het in de wintermaanden koud is in de kerk en onze kerkwachten wat willen ontlasten die altijd zo klaar staan.

Pastoor Eric Fennis

## **Kinderen**

Zondag lezen we uit Lucas 19 1-10, Jezus ziet niemand over het hoofd. Je bent welkom in de Joop Stamzaal om 10:30



## **Overige informatie**

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)

Van dinsdag t/m vrijdag: 11:00 – 16:00 u. Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 u

***Vanaf 1 november a.s. t/m 1 april maandag t/m zaterdag: 12.00 – 15.00 uur.***

***Op 2 november is er geen mis om 12.30 uur.***

## QR-code (voor donaties)



## Overzicht Vieringen

**Maandag t/m zaterdag: 12:30** uur eucharistieviering

**Woensdag:** aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament en Rozenkransgebed.

**Zaterdag: 17.00** uur choral evensong

**Zondag: 10:30** uur: eucharistieviering (livestream)

**Zondag: 17.00** uur: gregoriaanse vespers

Zondag 30 oktober 17.00u: Vespers van de 31e Zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 6 november 17.00u: Vespers van de 32e Zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora

Dinsdag 1 november 20.00u: de Metten van Allerzielen, o.l.v. Rens Tienstra

info: [www.gregoriaanskoor.nl](http://www.gregoriaanskoor.nl)

**Voorganger zondag 30 oktober:** Pastoor E. Fennis

**Voorganger 1 november:** Pastoor E. Fennis met diaken R. Polet

**Voorganger 2 november:** Vicaris G. Bruggink, met diaken R. Polet

**Voorganger zondag 5 november:** Pastoor E. Fennis

## Liturgische muziek

**Zaterdag 29 oktober, 17.00 uur**      **Capella Nicolai**

Introit: In manus tuas *Shephard*

Hymn: Jesu, lover of my soul HOLLUNGSIDE

Responses: *Smith*

Psalm 145

Setting: *Gibbons*

Anthem: O thou, the central orb *Gibbons*

Hymn: O, for a closer walk with God CAITHNESS

**Zondag 30 oktober, 10.30 uur Consort**

Missa prima sexti toni *Croce*  
Benedic anima mea *Lassus*  
O sacrum convivium *Arcadelt*  
Salve Regina

**Dinsdag 1 november 12.30 uur Consort**

Missa O quam gloriosum *Victoria*  
Gaudeamus omnes *Byrd*  
Iustorum animae *Byrd*

**Woensdag 2 november 20.00 uur! Capella Nicolai**

Requiem *Cardoso*  
Audi vocem *Lobo*  
In paradisum *Esquivel*

**Livestream Heilige Mis**

De zondagsvieringen worden via livestream op Nicolaas TV uitgezonden. De streams zijn ten behoeven van mensen die niet bij de mis kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

***Internet streaming of the Mass***

*Please note that our church service on Sunday is livestreamed in Nicolaas TV.  
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.*