



Actie Kerkbalans 2024
GEEF JIJ OM JE KERK? DOE DAN MEE!

Amsterdam, januari 2024

Beste parochianen,

Het is wellicht lang geleden dat u iets van de kerk heeft vernomen en wij hopen dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. Via deze weg vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Onder het motto 'Geef jij om je kerk? Doe dan mee!', start voor onze parochie de jaarlijkse actie kerkbalans. Voor de 50^{ste} keer wordt een beroep gedaan op de gulheid van de parochianen om onze parochiegemeenschap in stand te houden, want onder 'kerk' wordt veel meer verstaan dan alleen het gebouw.

Gebouwen

Onze parochie kent twee prachtige en kenmerkende gebouwen, die veel onderhoud vergen. Twee kerken die op unieke plekken in onze stad staan; de Nicolaasbasiliek als 'religieuze poort' van de stad en de Jozefkerk in de Kalverstraat als plek om even 'een kwartier met God' stil te zijn en tot bezinning te komen. Kerken die dagelijks hun deuren openzetten om alle mensen van goede wil gastvrij te ontvangen. Jaarlijks bezoeken zo'n 300.000 mensen onze kerken. Zij komen lang niet allemaal voor de eredienst, maar ook om van de schoonheid van de gebouwen te genieten, of van de culturele activiteiten, zoals concerten e.d., die plaatsvinden. Bovendien is zeker de Nicolaasbasiliek bepalend voor de skyline van Amsterdam. Talkshows zoals 'Humberto' en 'Beau' hebben deze kerk prominent als achtergrond in hun decor. Veel Amsterdammers, die verder de kerk niet van binnen bezoeken, moeten er niet aan denken dat dit gebouw op den duur zou verdwijnen.

Dienstbaar aan de samenleving

Vanuit beide kerken proberen we veel goeds te doen, niet alleen voor hen die tot onze parochie gemeenschap behoren, maar voor heel Amsterdam en ver daarbuiten. Het gastvrije pastoraat, dat niet alleen door de pastores, maar door heel veel vrijwilligers gedragen wordt, resulteert ieder jaar weer in een mooi aantal dopelingen, huwelijken, volwassenen die tot de kerk toetreden en biedt troost en warmte aan hen die een dierbare moeten uitdragen. Ook veel scholen en andere groepen maken dankbaar gebruik van de kerklocaties voor vieringen, rondleidingen en andere bijeenkomsten. Ook in de opvang van dak- en thuislozen, de jaarlijkse sinterklaasactie voor de sekswerkers (onze burens), caritatieve projecten en ondersteuning van hen die financieel moeilijk rond komen, weten we onze verantwoordelijkheid te nemen.

Financiële zorgen

Dit alles kost geld, veel geld en dat is iets wat onze parochie ontbeert, omdat onze kosten hoog zijn. Maar het is zo nodig om onze gebouwen in stand te houden, de liturgie met onze prachtige koren op hoog niveau te houden en het pastorale werk te blijven doen en mensen nabij te blijven. Om onze gemeenschap het kloppend hart te laten blijven vragen wij u ons financieel te steunen om ons belangrijke werk te blijven doen. Met deze brief valt ook de informatie over de kerkbalans bij u in de bus en wij hopen dat u daar de nodige aandacht aan wil besteden. Weet u altijd welkom in onze kerken, want u bent waardevol voor ons! Als lid of fan van een gemeenschap die zorg voor elkaar wil dragen en de boodschap van het evangelie levend wil houden, ook in dit nieuwe jaar.

Als kerkgemeenschap willen wij graag in verbinding blijven! Doet u mee? Veel dank voor uw steun en support.

U kunt een bedrag overmaken op rekening: NL 10 INGB 0000 3123 74 t.n.v. RK Parochie H. Nicolaas. Er is ook de mogelijkheid gebruik te maken van onderstaande QR-code.

Met betrekking tot fiscaal aantrekkelijk schenken kunt u contact opnemen met onze penningmeester, de heer Onno Baneke: penningmeester@parochie-nicolaas.nl

Voor een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven van de parochie verwijs ik u graag naar <https://anbi.rkcn.nl/publicatiesHAAS86-Parochie-H.Nicolaas>.

Namens het gehele bestuur van de parochie en met hartelijke groeten,

Pastoor-deken Eric Fennis