



**Nicolaas Nieuwsbrief
11 februari 2024**

‘Even bijpraten’

Met carnaval nemen we in sommige streken van ons land enkele dagen wat meer afstand van de ernst van de wereld. Het zijn ook de ontspannen dagen voorafgaand aan Aswoensdag.

In het evangelie van deze zondag horen we hoe Jezus vol medelijden begaan is met iemand die lepra heeft. Deze smeekt hem te genezen. De genezen man bevestigt ons spreekwoord; ‘Waar het hart vol van is loopt de mond over.’ Hij kan niet anders dan iedereen vertellen over zijn wonderlijke ervaring. Hij wordt een enthousiast en dankbaar verspreider van het goede nieuws.

Zijn dankbaarheid is compleet.

Voor ons een uitdaging en oproep om eens na te gaan en te beseffen waar wij dankbaar voor zouden kunnen zijn in ons eigen persoonlijk leven. Bijzonder ook voor de mildheid en goedheid van God zelf.

Over drie dagen vieren we Aswoensdag. Nog steeds een verplichte vasten- en onthoudingsdag. In de Veertigdagentijd gedenken we op bijzondere wijze het lijden en sterven van Jezus. Veertig dagen waarin we ons voorbereiden op het grote feest van Pasen.

Laat het voor ons allen een heilzame tijd zijn, waarin we door soberheid, gebed en reflectie de band met Jezus opnieuw versterken. Wetende dat zijn lijden en kruisdood ons draagt in de wisselvalligheid van ons eigen leven, maar dat Zijn verrijzenis ons ook zelf doet opstaan tot nieuw leven.

Palmtakjes inleveren

U kunt uw palmtakjes van vorig jaar achter in de kerk inleveren. Deze zullen door de koster worden verband voor de Aswoensdagviering.

Aswoensdag

Op woensdag 14 februari start de Veertigdagentijd. Op deze Aswoensdag horen we de oproep om ons om te keren en in soberheid ons voor te bereiden op het grote feest van Pasen. Op deze dag is de viering om **12.30 uur**, waarin de as wordt gezegend en het askruisje ontvangen kan worden.

Zalving Geloofsleerlingen

Op dit moment nemen 16 personen deel aan de geloofscursus die in gezamenlijkheid met de collega's van de Krijtberg gegeven wordt.

Een aantal daarvan heeft inmiddels aangegeven toe te willen treden tot de Kerk en met Pasen gevormd en gedoopt te willen worden. Voor onze Nicolaasgemeenschap zijn dat Laura Campagne, Willem Melchior en Max Steer.

De zalving tot geloofsleerlingen zal ook in gezamenlijkheid gaan en zal gebeuren tijdens de viering van Aswoensdag in de Krijtberg. Die avond (14 februari) is om 19.00 uur de viering waarin ook het askruisje wordt geven.

Avond van de Martelaren

Op vrijdag 23 februari a.s. vindt in onze Basiliek de jaarlijkse Avond van de Martelaren plaats. We willen dan stilstaan bij allen die omwille van hun geloof vervolgd en vermoord zijn, bijzonder de martelaren van de laatste tijd. We vieren de eucharistie en aansluitend bidden we de kruisweg, waarbij indringende getuigenissen klinken over hen die hun leven voor het geloof hebben gegeven. U bent allen van harte welkom. De viering begint om **19.00 uur**.

Hartelijke groet,

Pastoor-deken Eric Fennis

Kinderen

Zondag zien we weer hoezeer Jezus begaan is met de lijdende mens. Wat zou jij doen als een ander jou om hulp vraagt en die ander heeft allemaal nare vlekken op zijn huid, zou je dan (durven) helpen? Er komt een melaatse naar Jezus en 'Jezus steekt vol medelijden de hand uit en raakt hem aan...' In die tijd was melaatsheid erg besmettelijk én naar om aan te zien en mocht je een melaatse niet aanraken. Jezus laat zien dat Hij de Heiland is, Hij die heil en genezing komt brengen.

Je bent welkom as zondag om 10:30 in de Joop Stam zaal.

Overige informatie

Mededeling van Rob Polet

Nog enkele plaatsen voor de Kathedralen- en abdijtocht naar Frankrijk (28 april-4 mei)

Voor de Nicolaas-parochie organiseer ik in de meivakantie een mooie tocht langs Franse kathedralen en abdijen. Met een luxe touringcar reizen we naar oa. de kathedralen van Chartres, Bourges, Beauvais en Amiens. En ook langs enkele historische abdijen (oa St. Benoît sur Loire) en kleine Romaanse kerkjes met onder meer 12e eeuwse muurschilderingen. We verblijven in hotels in de steden Chartres, Bourges & Amiens. Ik zal zelf rondleidingen verzorgen op deze plekken.

Er zijn nog enkele kamers beschikbaar voor deze reis:

1 x eenpersoonskamer

1 x tweepersoonskamer voor twee personen

1 x plaats voor een man die een kamer wil delen met een andere man.

Meer informatie over de reis:

<https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/kathedralen-abdijen>

Heb je interesse, dan hoor ik het graag via r.polet@nicolaas-parochie.nl of 06 27256730

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t/m zaterdag: 12:00 – 15:00 uur.

QR-code (voor donaties)



Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament en Rozenkransgebed.

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers

Zondag 11 februari 17.00u: Vespers van de zesde Zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra.

Zondag 18 februari 17.00u: Vespers van de eerste Zondag van de Veertigdagentijd, o.l.v. Laine Tabora

Info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant zondag 11 februari: Pastor Marc Timmermans

Celebrant woensdag 14 februari: Pastoor Eric Fennis

Celebrant zondag 18 februari: Pastoor Eric Fennis

Liturgische Muziek

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR / ASWOENSDAG

Zaterdag 10 februari 17.00 uur Cappella Nicolai

Hail, gladdening light *Wood*

Responses: *Wals*

Hymn: O Gladsome light of grace *NUN*

Psalm 3

Collegium Regale *Woo*

Save us, O Lord *Bairstow*

Hymn: Dear Lord and Father of mankind *REPTON*

Zondag 11 februari 10.30 Basilica Consort

Missa Dilectus meus *Magalhães*

Benedictus es Domine *Lassu*

Cantata Domino *Sweelinc*

Manducaverunt *Isaac*

Aswoensdag 14 februari 12.30 uur Basilica Consort

Missa Emendemus in melius *Palestrina*

Emendemus in Melius *Gabrieli*

Miserere mei *Byrd*

Beatus vir qui non abiit *Hassler*

Livestream Heilige Mis

De zondagsvieringen worden via livestream op Nicolaas TV uitgezonden.

De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis kunnen zijn. Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of the Mass

Please note that our church service on Sunday is livestreamed in Nicolaas TV.

The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.