

OECUMENISCHE 4 MEI VESPER

Raad van Kerken Amsterdam



MET DE MOED DER HOOP

Op 4 en 5 mei staat Nederland, als elk jaar na 1945, stil bij de vrijheid en wat die vrijheid kost en van ons vraagt.

De Tweede Wereldoorlog verbijstert ons nog steeds en laat diepe littekens na. In 2024 raken ons de oorlogen in Oekraïne en in Gaza.

In deze vesper gedenken wij slachtoffers van oorlogsgeweld, toen en nu. We bidden voor nabestaanden, vaak getekend voor het leven. We bidden om vrede, in meerdere talen.

Wie wil wandelt aansluitend mee naar de Dam voor de Nationale Herdenking.

[De vesper is te volgen via \[kerkdienstgemist.nl\]\(https://kerkdienstgemist.nl\).](https://kerkdienstgemist.nl)

ZATERDAG 4 MEI 2024

18.45 uur

Dominicuskerk

(Ingang kerk in de Korte Korsjespoortsteeg, om de hoek van de Spuistraat)